

Interkerkelijke Commissie

& Inspiratie & Ontmoeting

Aalten



**Programma
2016-2017**

**Momenten van
Inspiratie &
Ontmoeting**



Commissie

& Kerk & Israel

Aalten



Foto:
Hans Lange

Inspiratie & Ontmoeting

AALTEN



De commissie Inspiratie & Ontmoeting is onderdeel van de taakgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Aalten en werkt samen met de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap van Aalten.

De kerken ontplooiën tal van activiteiten, veelal zelfstandig, gelukkig soms ook gezamenlijk. De wekelijkse vieringen zijn natuurlijk het meest bekend. De commissie Inspiratie & Ontmoeting wil op haar wijze bijdragen aan de gemeentevorming bij zowel de Protestantse Gemeente Aalten als de R.K. geloofsgemeenschap Aalten.

Tijdens de vieringen is er meestal sprake van 'eenrichtingverkeer', maar bij de bijeenkomsten van de commissie Inspiratie & Ontmoeting is er alle ruimte voor reacties. De activiteiten op velerlei gebied kunnen leiden tot nadenken en gesprekken over wie we zijn en wat we kunnen betekenen voor de wereld om ons heen, veraf en zeker ook dichtbij. Daarnaast neemt informatie over tal van aspecten die meer of minder geloofsgebonden zijn, een belangrijke plaats in.

De commissie heeft zoals u zult zien, geprobeerd ook dit jaar weer een programma samen te stellen met onderwerpen van uiteenlopende aard. We hopen dat u geïnspireerd wordt wanneer u komt kijken, luisteren en vooral meepraten.

Het spreekt vanzelf dat iedereen, wel of niet kerkgebonden, van harte welkom is bij de activiteiten. Daarom vindt u in veel gevallen ook informatie over de activiteiten in Aalten Vooruit en Aaltens Nieuws.

De kerk moet op de financiën passen, dat weten we allemaal. Toch vragen we voor de avonden van Inspiratie & Ontmoeting geen entreegeld. Wel stellen we een vrije gift aan het eind van de avond op prijs. Natuurlijk mag uw bijdrage ook uit collectemunten van de PGA bestaan.

Voor informatie over I. & O. kunt u terecht bij

Ineke Hijink,	tel. 0543 476764	e-mail: g.hijink3@upcmail.nl
Jan Haring,	tel. 0543 473876	e-mail: janharing@kpnplanet.nl
Christel Frenken-Sonderlo,	tel. 0543 451966	e-mail: frenken@deneeth.nl
Fop van Wijk	tel. 0543 538567	e-mail: meifovanwijk@kpnmail.nl



De commissie Kerk & Israel

Al sinds 1991 is de commissie Kerk & Israel van de Protestantse Gemeente in Aalten actief. Zij probeert in ons dorp inhoud te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Gods volk Israel. Het samen denken en leren over de Joodse wortels van ons geloof staat hierbij centraal. De bijzondere relatie tussen de kerk en Israel houdt geen beoordeling in van de actuele politieke situatie in het Midden-Oosten. Hoe zou dat ook kunnen vanuit ons veilige Nederland. Het gaat er om dat de kerk nooit om Israel heen kan. Een besef dat sinds de Tweede Wereldoorlog is gegroeid en verdiept.

De Bijbel bestaat uit een serie Joodse boeken, geschreven door Joden en meestal ook bestemd voor Joden. Voor ons, mensen uit de 21^{ste} eeuw, die leven in een compleet andere cultuur en in een heel andere tijd, is het van belang te onderzoeken hoe we de Bijbel moeten lezen en begrijpen en hoe de oude teksten voor ons toch actueel kunnen zijn.

Al vele jaren organiseert de commissie een leerhuis Joodse traditie. De deelnemers komen daarin onder deskundige leiding bij elkaar in de synagoge aan de Stationsstraat te Aalten op de derde maandag van de maanden september tot en met april. Er is een middag- en een avondgroep.

Tevens organiseert de commissie Kerk & Israel thema-avonden waarvoor sprekers, voordrachtskunstenaars en/of musici vanuit hun Joodse of christelijke achtergrond belangwekkende onderwerpen kunnen belichten. Deze avonden worden gehouden in de synagoge.

Contact en informatie:

Fop van Wijk	voorzitter,	tel. 0543 538567	meifovanwijk@kpnmail.nl
Anton Debbink	secretaris,	tel. 0543 476348	agdebbink@hetnet.nl
Postadres:	Kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten		
E-mail:	kerkenisrael@kerkvenster.nl		



*Kan het oeroude jodendom antwoord geven op hypermoderne vragen? **Rabbin Jacobs***



Wat is de basis van het Joodse denken en hoe worden wetten afkomstig van de Eeuwige vastgelegd? En als die wetten zijn vastgelegd, kunnen ze dan in de loop der tijd veranderen of kent de wet, van G'd afkomstig, geen verandering en aanpassing?

Het Jodendom beperkt zich niet tot de synagoge of tot de sabbat en de Joodse feestdagen, maar Jodendom speelt zich ook en juist af in het alledaagse leven. Daardoor kunnen er

vragen en dilemma's ontstaan over moderne vraagstukken. Als een astronaut rond de aarde cirkelt: hoe vaak per dag moet hij het ochtendgebed uitspreken? En hoe vaak per week is het dan sabbat, de rustdag? Waar ligt het verschil tussen euthanasie en het recht van een ieder om uiteindelijk afscheid te nemen van het aardse leven? Als een Jood op sabbat geen gebruik mag maken van elektriciteit, mag hij dan wel gebruik maken van een lift als hij op de 80ste verdieping woont? En waarom geen elektriciteit op sabbat?

Opperrabbin Binyomin Jacobs is een begenadigd spreker en zal ons uiteenzetten wat de basis is van de Joodse wetgeving en hoe we via die wetten, van G'd afkomstig, ook de meest moderne technische, medische en juridische vraagstukken kunnen oplossen.

Uiteraard zal er ruimte zijn voor vragen. Hoezeer ook de lezing een serieuze inhoud zal hebben en u ongetwijfeld veel nieuwe kennis zult vergaren, toch zal er ook ruimte zijn voor uitgebreid lachen over de grappen en grollen, waarmee de Opperrabbin ons zal vermaken en boeien.

Wanneer: donderdag 3 november 2016, 20.00 uur

Waar: De Aaltense synagoge aan de Stationsstraat

Gastheer: Fop van Wijk



Klimaat op hol. Goede rentmeesters gevraagd

Reinier van den Berg, meteoroloog

De bekende presentator van het weer bij RTL4 is een betrokken mens. Het klimaat, onze aarde en haar ontwikkeling hebben zijn grote belangstelling. Vanuit zijn christelijke levensvisie wil hij ons laten zien wat er momenteel gebeurt met de schepping en ons ervan doordringen dat wijzelf dader en slachtoffer zijn van de klimaatsverandering. Zelf zegt hij hierover:

‘Wat is er aan de hand met het weer. December 2015 maakte het helemaal bont. In Brabant en Limburg konden sommige boeren voor het eerst in hun leven

rond de kerst asperges steken. De narcissen stonden al volop in bloei. Veel meer planten en struiken gedroegen zich alsof het al lente was. En dat was ook wel een beetje zo. December was warmer dan een doorsnee aprilmaand. Hoezo extreem?

Was dit een incident of verandert het weer echt. Is het nu werkelijk merkbaar? Klimaat op hol, zeg maar? Ja, daar lijkt het wel op. Sterker nog, dat is zo. Wereldwijd zien we de opwarming steeds duidelijker vormen aannemen. Samen met die opwarming wordt het ook extremer. Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Of valt daar weinig zinnigs over te zeggen?

Nu we die klimaatverandering zo duidelijk zien, rijst de vraag of we met z'n allen het tij eigenlijk nog wel kunnen keren. En zo ja, hoe dan? Had die klimaatop in Parijs eigenlijk nog wel zin. En wat is de rol van de kerk?

Ik denk dat iedere christen, iedere gelovige tot het inzicht zou moeten komen dat we God eren door niet alleen van Zijn schepping te genieten, maar er ook als goede rentmeesters voor te zorgen. Goed rentmeesterschap maakt een gemeente geloofwaardig!

Ik ben ervan overtuigd dat de klimaatcrisis vraagt om snelle en breed gedragen oplossingen, die ook enorme kansen en uitdagingen met zich mee brengen.

Daarom is mijn motto: *de ander te groen af zijn!*

Of anders gezegd: *Leven naar het groene hart van God.*

In deze avond neem ik u met mooie, maar ook confronterende beelden mee in de wereld van klimaatverandering en duurzaamheid. Natuurlijk is er ook tijd om met elkaar hierover door te praten.’

Wanneer: maandag 14 november 2016, 20.00 uur.

Waar: Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 te Aalten

Gastvrouw: Christel Frenken



SAVE OUR CLIMATE



Het Evangelie is troostend, maar ook confronterend

Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

Evenals een medaille heeft het evangelie twee zijden. Beide zijn van belang en samen vormen ze een geheel, de boodschap van het heil. De ene kant geeft troost en bemoediging, de andere zijde stelt ons vaak voor problemen en is confronterend. Luisteren naar het evangelie mag naast het gevoel van een warm bad ook wel het effect hebben van een heilzame, maar koude douche. Misschien wordt de laatste boodschap wel wat minder verkondigd in de kerkdiensten tegenwoordig. Waarschijnlijk verlangen slechts weinigen terug naar de donderpreken waarin voorgangers ons nauwkeurig inpeperden hoe we als christenen moesten leven.

Een beetje troost en wat bemoediging kunnen we heel goed gebruiken in de complexe wereld van 2016. Er komen bovendien dagelijks meer dan genoeg wezenlijke vragen op ons af via radio, televisie en kranten.

Maar hoe reageren we op die vragen en hoe gaan we om met de antwoorden die we in het evangelie vinden? Hoe vinden we onze weg in de problematiek van alle dag? Moeten we dit zelf maar uitzoeken of zou het goed zijn wanneer die confronterende zijde van de medaille tijdens de kerkdiensten wat meer wordt belicht?

Over deze dingen willen we nadenken in een themadienst gevolgd door een gespreksavond in Elim.

Wanneer: Zondag 11 december om 19.00 uur en
maandag 12 december 2016 om 20.00 uur.

Waar: Zondag in de Oude Helenakerk, maandag in Elim.
In beide gevallen aan de Landstraat te Aalten.

Gastheer: Jan Haring





Bibliodrama - Ds. Marieke Andela

In september 2016 hebben we afscheid genomen van ds. Marieke Andela als predikant van de Protestantse Gemeente Aalten. De commissie I. & O. is blij dat ze bereid is in 2017 een nieuwe cursus Bibliodrama te leiden in onze gemeente. Bibliodrama is één van de mogelijkheden om te ontdekken wat Bijbelverhalen en ons eigen leven met elkaar te maken hebben. Het woord 'drama' betekent in dit verband: in gang zetten.



Via eenvoudige spelopdrachten wordt een Bijbelverhaal of een fragment daaruit tot leven gebracht door de deelnemers. Zij nemen een rol op zich en onderzoeken hoe je vanuit die rol naar het verhaal kunt kijken en wat dit misschien aan nieuwe inzichten geeft. Anders gezegd, met je eigen levenservaring ga je in het Bijbelverhaal staan. Het kan dan gebeuren dat je beide verhalen op bepaalde punten op een nieuwe manier gaat zien. Bibliodrama is zo een hulpmiddel om jouw eigen (geloofs)verhaal te zien oplichten in de spiegel van het Bijbelverhaal. Je wordt bijvoorbeeld Zacheüs in de boom en wat gebeurt er dan als Jezus jou roept? Of je wordt Martha, die druk bezig is omdat Jezus bij haar thuis komt ... Wat doet het dan met jou als Hij zegt dat je eens rustig moet gaan zitten?

Om misverstand te voorkomen: om bibliodrama te doen hoef je niet te kunnen toneelspelen! Het gaat er niet om een verhaal zo mooi mogelijk uit te beelden, het gaat er om samen iets te ervaren en daarin ook plezier te hebben. Dit gebeurt in een sfeer van vertrouwen. Alles kan, niets hoeft. Ieder bibliodrama wordt afgesloten met een uitgebreid nagesprek, waarin we kunnen delen met elkaar.

Om mee te kunnen doen is opgave noodzakelijk. De maximale groepsgrootte is 10 personen. Bij opgave wordt in principe verwacht dat u/jij aan alle drie avonden meedoet.

In januari start een serie van drie bijeenkomsten voor iedereen die het aandurft om nieuwe dingen te ontdekken in een Bijbelverhaal en in zichzelf. Opgave is dus noodzakelijk en kan als volgt: stuur vóór 1 december een e-mail naar andela.hofstede@kerkvenster.nl en vermeld daarin naam, adres en telefoonnummer. Wilt u/ wil jij eerst nog wat meer informatie? Stuur dan ook even een mailtje, en u/jij krijgt antwoord terug.

Wanneer: 17 januari, 14 februari
en 14 maart 2017, steeds van
19.45 uur tot 22.00 uur.

Waar: Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 te Aalten
Gastvrouw: Ineke Hijink



BIBLIODRAMA
tussen hemel en aarde



Hoe God en geloof veranderden, vier eeuwen godsbeleving in de Achterhoek

Dr. Theo Salemink, historicus, theoloog en achterhoeker



Met de kennis van nu blijkt dat het beeld van God in de loop der eeuwen wel erg veranderd is in de Achterhoek en Liemers. Het verhaal begint in de Tachtigjarige Oorlog. De diepe Achterhoek wordt protestants, de Liemers blijft katholiek. Beelden de kerk uit, want God mag geen gezicht hebben. Katholieke boeren blijven bidden tot hun God in schuurkerken. Maar er komen ook Joden uit Oost-Europa. Zij bidden tot een andere God, die later toch weer als 'onze' God herkend wordt. Twee eeuwen lang.

Dan komt de Bataafse Republiek. Katholieken, protestanten en Joden worden gelijk voor de wet. De katholieken willen processies houden in plaatsen als Silvolde of Gendringen, maar dat is een brug te ver. Vanaf het midden van de 19de eeuw ontstaat de katholieke emancipatie: eigen scholen, de katholieke boerenbond en boerenleenbank. Hervormden worden liberaal, gereformeerden bouwen aan een eigen zuil. Ondanks een zeker anti-semitisme wonen de Joden in vrede in deze streken totdat de bezetter hen in de Tweede Wereldoorlog wegvoert.

Na de oorlog vinden snelle veranderingen plaats. Het katholieke Aggiornamento (kerkelijke modernisering) in de jaren zestig. De protestantse kerken vormen uiteindelijk één nieuwe kerk, de PKN. Nieuwe liederen van Huub Oosterhuis worden geïntroduceerd, maar de kerk loopt leeg. En in twee kloosters in deze streek verschijnt Lord Boeddha met zijn meditatie. Een paar jaar later komt ook de islam in de Achterhoek, ze heten gastarbeiders en hun God is Allah. Is het dezelfde God? Waarom wel de komst van Allah en waarom verdween bij veel Achterhoekers de God van hun oude geloof, katholiek of protestants?

Hoe veranderde God in de Achterhoek?

Wanneer: dinsdag 24 januari 2017,
20.00 uur

Waar: Zuiderkerk, Ludger-
straat 64 te Aalten

Gastheer: Fop van Wijk





Pionieren in de stad *Ds. Klaas de Lange*

Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij de veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.

Wanneer je googelt met de zoekwoorden 'pionieren' en 'kerk' kom je als vanzelf bovenstaande definitie tegen op de site van de Protestantse Kerk Nederland. In grote lijnen geldt deze omschrijving ook voor het pionierswerk waar ds. Klaas de Lange in september 2014 mee is begonnen in Amsterdam Nieuw-West. Een stadsdeel dat ruim 140.000 inwoners telt met grote culturele verschillen. Het pioniersproject is geïnitieerd door drie protestantse wijkgemeentes in dit stadsdeel en heeft onder de naam *Nieuw-Westenwind* zijn weg gevonden.

Deze avond zal ds. Klaas de Lange ons deelgenoot maken van zijn opgedane ervaringen aan de hand van de vragen: Hoe en waar te beginnen met pionieren? Wat waren/zijn, enerzijds de verwachtingen en anderzijds de uitkomsten? Wat is het te bereiken doel? Spelen contacten met bestaande christelijke gemeentes een rol? Hoe zijn de verhoudingen met mensen die zich verbonden weten met andere godsdiensten? Wat wordt ervaren als zegen en hoe moet je omgaan met teleurstellingen?

Ook de belangrijkste vraag wordt niet uit de weg gegaan: Waarom pionieren?

Wanneer: woensdag 15 februari 2017, 20 00 uur

Waar: Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 te Aalten

Gastheer: Fop van Wijk

Nieuw-Westenwind. Een project dat aansluiting zoekt bij wat de bewoners van de wijk bezighoudt en mensen met elkaar in contact wil brengen om voor elkaar van betekenis te zijn.

Het christelijk geloof is hiervoor de inspiratiebron om te ontdekken hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.



***De strijd tussen
goed en kwaad.
Het mensbeeld bij Paulus
en het vroege Jodendom
Dr. G.H. Cohen Stuart***



In de periode 1982-1994 was dr. Cohen Stuart theologisch Adviseur van de Nederlandse Hervormde Kerk in Jeruzalem. Sindsdien verdeelt hij zijn tijd over Nederland en Israël. In Israël werkt hij als gediplomeerd gids. In Nederland geeft hij lezingen over onderwerpen op het raakvlak van Jodendom en christendom.

Al tijdens zijn studie theologie verdiepte Cohen Stuart zich in het rabbijnse en moderne Jodendom. Dit resulteerde onder meer in zijn in 2003 verschenen 'Joodse Feesten en Vasten, een reis over de Zee van de Talmoed naar de Wereld van het Nieuwe Testament'. Na vijf uitverkochte drukken is het boek nog steeds verkrijgbaar als e-boek. Op verzoek kan het ook via de boekhandel geleverd worden als p.o.d. (printed-on-demand) In 1984 is de auteur gepromoveerd op het onderwerp, waarover hij bij ons hoopt te spreken: de strijd tussen goed en kwaad, het mensbeeld bij Paulus en het vroege Jodendom.

Al vele eeuwen worstelt de mensheid met de vraag, hoe het komt dat we als mens regelmatig falen in ons verlangen het goede te doen. Wat brengt ons ertoe de verkeerde keuze te maken? Heel lang hebben theologen gezegd, dat het rabbijnse mensbeeld en dat van Paulus in dit opzicht lijnrecht tegenover elkaar staan. Het verrassende is echter dat bij dieper onderzoek is gebleken, dat juist het vroegrabbijnse denken ons kan helpen achterhalen, wat Paulus eigenlijk heeft willen zeggen. De ingewikkelde Paulinische gedachtegang wordt duidelijker en begrijpelijker als je deze in de juiste context plaatst.

U bent van harte welkom in de synagoge wanneer de vragen rond goed en kwaad u bezighouden.

Wanneer: woensdag 1 maart 2017, 19.30 uur

Waar: de Aaltense synagoge, Stationsstraat 5 te Aalten

Gastheer: Fop van Wijk



Alejandra en José Nellie Markus

De meesten van ons kennen Mexico alleen via de radio en de televisie. Het is een geliefde vakantiebestemming maar tegelijkertijd ook een land dat de wereldpers haalt door het hoge aantal moorden binnen de kring

van drugsmokkelaars. Je mag zeggen dat het een land is van grote tegenstellingen. Helaas overtreft het aantal armen en wezen het aantal rijken vele malen. De organisatie Wereldouders probeert jonge weeskinderen een kans op een leefbaar leven te geven. Zie hiervoor www.wereldouders.nl

Nellie Markus en haar partner zijn sponsorouders van twee kinderen in Mexico en bij hen ontstond het plan om ter plekke creatieve projecten aan te bieden. Zij is immers creatief therapeute van beroep. Door middel van het schrijven en uitvoeren van toneelstukken met jongeren in Mexico wil zij hen helpen hun vaak traumatische ervaringen te verwerken. Zingen, dansen, schilderen en spelen geeft veel kinderen het gevoel dat ze werkelijk meertellen in deze wereld. Uit de resultaten blijkt dat dit een schot in de roos is.

Daarnaast heeft Nellie Markus samen met Heleen van de Berg uit Nijmegen een monoloog geschreven over de levensverhalen van twee jongeren. Met deze monoloog reist ze nu Nederland rond om geld in te zamelen om een theaterruimte te realiseren in het familiehuis te Cuernavaca in Mexico. In een voorstelling van ruim 50 minuten krijgen we een beeld van het leven van Alejandro en José, jongeren die opgevangen worden door Wereldouders. Wij zijn blij dat Nellie Markus ook naar Aalten wil komen. Voor meer informatie zie www.nelliemarkus.nl

Het eerste deel van de avond gaan we luisteren naar de monoloog, na de gebruikelijke pauze is er alle gelegenheid om vragen te stellen of op andere wijze contact te hebben met de auteur en vertelster.

Wanneer: dinsdag 14 maart 2017, 20.00 uur
 Waar: de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 te Aalten
 Gastvrouw: Christel Frenken





Lourdes: een plek waar hemel en aarde elkaar raken

Pastor Hetty Bresser



Bij de meeste rooms-katholieken en protestanten roept Lourdes gedachten op aan Maria, de moeder van Jezus.

De plaats behoort met Rome en Santiago di Compostela tot de bekendste bedevaartsplaatsen van Europa. Over Lourdes is veel te vertellen en Hetty Bresser wil ons meenemen naar deze bijzondere plek.

Zelf zegt ze daarover: 'Lourdes wordt door iedereen die er ooit was, gezien als een bijzondere plek: een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Lourdes is de plek waar Maria lang geleden verscheen aan een eenvoudig meisje Bernadette. Lourdes is de plek waar mensen Maria en Bernadette nog steeds kunnen ervaren en mogen ontmoeten.

'Je komt er altijd beter vandaan', is een veelgehoorde uitspraak van Lourdesgangers. Beter in de zin van: het leven van alledag kun je weer beter aan. In Lourdes doen mensen weer nieuwe energie op, enerzijds in de vieringen, de processies en de kruisweg, maar ook door een uitstapje naar de Pyreneeën en het bekijken van de bijzondere locaties in Lourdes.

Op 20 maart zal ik u aan de hand van beelden meenemen naar het Lourdes van vroeger en nu. Kortom, een ervaring voor iedereen die meer wil weten van deze bijzondere plek.'

Wanneer: maandag 20 maart 2017, 20.00 uur.

Waar: R.K. St. Helenakerk aan de Dijkstraat te Aalten

Gastvrouw: Christel Frenken





Een modern en vroom leven

Hans de Graaf



Het bronzen beeldje van een monnik dat we zien in het buurtschap 't Klooster, herinnert aan het klooster Nazareth of Schaer dat daar eens stond.

De monniken van Windesheim bij Zwolle bouwden in 1429 in de Achterhoek, op het grondgebied van de bisschop van Münster een nieuw onderkomen. Dit nieuwe klooster werd gewijd aan de Moderne Devotie, een stroming die innerlijke vroomheid predikte binnen het hectische leven van die tijd.

In de tweede helft van de Middeleeuwen was het geloofsleven hecht verweven met de maatschappij. Alles was geënt op christelijke tradities, maar de uiterlijke vormen overstegen langzamerhand de innerlijke waarden. In die wereld ontstond de Moderne Devotie, een vernieuwingsbeweging die zich verspreidde over grote delen van West-Europa en gaandeweg belangrijker werd. Geert Grote uit Deventer (1440-1484) preekte een ommekeer: terug naar het leven van de eerste christenen. Een sober leven, gebaseerd op de Bijbel, waarin broederlijk en zusterlijk gedeeld werd.

De levensvisie van Geert Grote kreeg veel aanhang. De meer dan honderd kloosters van het kapittel (kloostervereniging) van Windesheim en de Broeder- en Zusterhuizen van het Gemene (gemeenschappelijke) Leven inspireerden een weldadige vernieuwing van het geloofsleven, ondanks allerlei kerkpolitieke bezwaren en tegenwerking van de gevestigde maatschappelijke orde.

Een van de bekendste Modern Devoten is Thomas à Kempis. Zijn kleine boekje 'De Navolging van Christus' wordt tot op de dag van vandaag gelezen.



Hans de Graaf, hier uit Aalten zal ingaan op het ontstaan, de betekenis toen, maar vooral ook nu, van de Moderne Devotie. De beweging van Geert Grote kan ons inspireren om in deze tijd, nu het geloof het zwaar lijkt te hebben, de kern ervan te bewaren en vooral te beleven. Ook het kloosterleven



Thomas afgebeeld in het
Rijksmuseum (detail).

aan de rand van de Schaersheide te Bredevoort komt ter sprake.

Wat velen niet weten, is dat we op de muurschilderingen in de Jacobskerk te Winterswijk het erfgoed van Geert Grote en de Moderne Devotie kunnen zien. Natuurlijk zal Hans de Graaf ook daar iets over vertellen.

De commissie Inspiratie & Ontmoeting koppelt haar jaarlijkse excursie aan deze lezing over de Moderne Devotie. Op zaterdag 21 april brengen we een bezoek aan de Jacobskerk te Winterswijk. Daarover leest u meer in het programmaonderdeel van die dag.

Een modern vroom leven, toen en nu, en zo dichtbij.

Wanneer: maandag 3 april 2017, 20.00 uur.

Waar: Gebouw Elim, naast de protestantse
Oude Helenakerk.

Gastvrouw: Ineke Hijink

INSPIRATIE & ONTMOETING

PROGRAMMA 2016-2017



Op de fiets naar de Jacobskerk te Winterswijk

Het lijkt langzamerhand wel een jaarlijks terugkerende bedevaart, de fietstocht van de commissie Inspiratie & Ontmoeting naar een mooie kerk in de omgeving van Aalten. Wanneer er ook op 22 april weer meer dan dertig fietsers (m/v) aanwezig zijn bij het startpunt, spreken we van een geslaagd programmaonderdeel, zelfs nog voor we zijn vertrokken.

Waarom zou u niet aansluiten nu we met elkaar naar de Jacobskerk in Winterswijk gaan om het 15de eeuwse gebouw en vooral de muurschilderingen te bewonderen!? Dit keer sluit de excursie aan bij de lezing van Hans de Graaf van 3 april over Moderne Devotie, maar ook wanneer u daar niet was, kunt u zonder enig bezwaar mee naar Winterswijk.

De Jacobskerk is gebouwd in de late middeleeuwen en was natuurlijk van oorsprong een R.K. kerk. Zoals bij zoveel kerken uit die tijd namen de protestanten aan het eind van de 16de eeuw bezit van het gebouw en vernielden alle beelden. De wanden werden eenvoudig bepleisterd. De mooie muurschilderingen die ons veel vertellen over de Moderne Devotie, werden pas in de 20ste eeuw weer blootgelegd.

We fietsen zoveel mogelijk langs verkeersluwe binnenpaden en we doen dit in een rustig tempo, voor ieder te volgen. De afstand is ca. 14 km. Zoals u inmiddels gewend bent, staat er in Winterswijk koffie met koek klaar. Kortom, I. & O. nodigt u uit om mee te fietsen en vervolgens onder deskundige leiding een mooie kerk te bezichtigen. Maar natuurlijk bent u ook welkom wanneer u met de trein of met eigen vervoer naar Winterswijk komt.



In Winterswijk weet men graag met hoeveel personen we komen; wij weten trouwens ook graag op wie we mogen rekenen. Wilt u zich in maart of april even per mail of per telefoon aanmelden bij een van de commissieleden?

Actuele informatie volgt zo nodig in KerkVenster.

Wanneer: zaterdag 22 april 2017
Waar naar toe: De Jacobskerk te Winterswijk
Vertrek: 9.30 uur vanaf de Zuiderkerk
Aankomst Winterswijk bij de Jacobskerk aan de Markt:
ca. 10.40 uur

Tenslotte

De commissie Inspiratie & Ontmoeting en de commissie Kerk en Israel zijn er weer in geslaagd om voor het seizoen 2016 – 2017 een boeiend programma samen te stellen. Geloofsproblematiek staat naast de gewetensproblemen waarvoor het rentmeesterschap over de aarde ons kan stellen. De geschiedenis van ‘ons’ geloof door de eeuwen heen wordt gevolgd door de wijze waarop de zendingsofdracht in onze eigen tijd wordt vormgegeven. Kunst, cultuur en devotie krijgen de aandacht die ze verdienen, zeker in een tijd dat alle geloofsuitingen steeds minder zichtbaar lijken te worden. U mag en kan vele malen uw eigen visie stellen tegenover die van de inleiders. Zij zullen dit vooral waarderen. We nodigen u allen uit om onze activiteiten te bezoeken.

*De commissie I. & O.
De commissie Kerk en Israel*

Together we are



the body of Christ