

Een diepe nacht houdt Bethlehem

Het liefste lied van overzee

arr. R. Vaughan Willems
vertaling S. de Vries

1. Een die - pe nacht houdt Beth - le - hem in dro - men - lo - ze
2. Nu ster voor ster de mor - gen groeit, de dag ge - bo - ren
3. Het zwij - gen van de lan - ge nacht be - waart een stil ge -

ban. Haar stra - ten zwij - gen, maar ver - stild straalt heel het ster - ren -
wordt, breekt heel de nacht in zin - gen uit: Gods glo - rie wordt ge -
heim: hoe God, de men - sen toe - ge - daan, als één van hen wil

plan. Hoe zwart het nacht' - lijk duis - ter, het don - ker dat haar
hoord! Hier zin - gen eng' - len he - mels de aar - de vre - de
zijn. Zo on - ge - hoord ver - sch - nen, zo klein en zon - der

dekt wordt nu met godd' - lijk licht ge - vuld dat haar tot le - ven wekt.
toe. Nog slaapt zij aan het heil voor - bij waar - van zij we - ten moet.
macht, komt Gods ge - na - de aan het licht. Een Kind be - trekt de wacht.

4. Ge - ze - gend Kind van Beth - le - hem dat on - ze har - ten wint, wij

bid - den dat Gij ook bij ons een on - der - ko - men

vindt. De eng' - len zin - gen glo - rie, de mor - gen wordt be -

groet. Het is de e - cho van hun lied die ons ont - wa - ken doet.