

Liedboek 293

koorvers HvW

SA
T
B

4. Waar de weg mij bren - gen mo - ge, aan des

5

Va - ders hand, loop ik met ge - slo - ten
Va - ders trou - we hand, loop met ge - slo - ten

o - gen naar het on - be - ken - de land.
o - gen naar het on - be - ken - de land.

1. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.