

Het evangelie volgens Johannes

STAP
206
ROUTE

Johannes 1:1-18

HET BEGIN



Licht en donker

Let op: Voer deze opdracht uit voordat je de bijbeltekst gaat lezen.

Je hebt nodig:

- een kaars
- lucifers

Opdracht:

Maak het in de kamer zo donker mogelijk (of zoek de donkerste ruimte in huis). Ga daar met elkaar zitten, en noem op wat je allemaal kunt zien in het donker.

Steek dan één kaars aan. Kijk welke dingen je nu kunt zien. Is er veel verschil?



Gods Zoon komt naar de wereld

Gods Zoon was er al in het begin

1 In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. **2** In het begin was hij al bij God. **3** Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn.

4 Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. **5** Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker.

6 Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes. **7** Hij kwam om te vertellen over het ware licht. Want alle mensen moesten in dat licht gaan geloven. **8** Johannes was niet zelf het licht, maar hij kwam om over het licht te vertellen.

Gods Zoon is naar de wereld gekomen

9 Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld, **10** die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de



Het evangelie volgens Johannes

Dit evangelie wordt 'het evangelie volgens Johannes' genoemd. Maar we weten niet precies wie de schrijver was. Het is in ieder geval niet Johannes de Doper, die in dit verhaal genoemd wordt. De schrijver zou één van de twaalf leerlingen van Jezus geweest kunnen zijn (lees Johannes 21:24 maar eens). Maar dat weten we niet zeker.

mensen niet wie hij was. ¹¹ Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven.

¹² Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. ¹³ Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God.

Door Gods Zoon kennen wij God

¹⁴ Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig.

¹⁵ Johannes vertelde over hem, en zei: 'Na mij komt iemand die belangrijker is dan ik. Want hij was er al veel eerder dan ik.'

¹⁶ God is goed voor ons, telkens weer. Dat merken we aan de grote liefde die zijn Zoon ons laat zien. ¹⁷ Via Mozes hadden we Gods wet al gekregen. En nu hebben we door Jezus Christus Gods liefde en trouw leren kennen.

¹⁸ Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent

de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons gekomen. En door hem kennen wij God. 



LICHT IN HET DONKER

- Waarmee wordt Gods Zoon vergeleken? Waarom zou dat zijn? Kijk nog maar eens in vers 5.
- Wat vind je van die vergelijking?
- Waarvoor heb je licht nodig? Verzin zo veel mogelijk dingen.
- Wat doet Gods licht allemaal, denk je?
- Heb jij je wel eens alleen gevoeld? Dat het net leek of alles donker was? Hoe kwam er toch weer een beetje 'licht' in je leven?



 STAP 207 VOLGT HIERNA.