



Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons.
Niets kan dat veranderen.

ROMEINEN 8:35



debijbel.nl/bijbelbasics



Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons.
Niets kan dat veranderen.

ROMEINEN 8:35



debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar) God houdt van ons

Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen.

Romeinen 8:35

WAT ER OOK GEBEURT

Paulus schrijft dat we bij Christus horen en dat Christus van ons houdt, wat er ook gebeurt.



RETORICA

Paulus' brief kun je ook lezen als een uitgebreide toespraak waarin Paulus vertelt wat voor hem het belangrijkste van het geloof is. Paulus schrijft op zo'n manier dat hij mensen probeert te overtuigen van zijn verhaal. Daarvoor gebruikt hij elementen uit de retorica. Dat is een bepaalde manier van spreken in het openbaar, om zo een grote groep te overtuigen.

Paulus vraagt bijvoorbeeld in Romeinen 8:31: 'Wat moet ik hier verder nog over

zeggen?' Dat is een retorische vraag: dat betekent dat Paulus geen antwoord verwacht, maar dat hij hoopt dat de lezer het ermee eens zal zijn wat hij zegt. Paulus stelt meer vragen in Romeinen 8:31-39. Daarmee hoopt hij dat de mensen even stoppen en nadenken: Wat zou ik antwoorden op die vraag? Zo kunnen mensen zich meer inleven in de tekst. Paulus gebruikt ook opsommingen. Door duidelijke voorbeelden te noemen, kunnen de lezers zich beter voorstellen wat Paulus bedoelt.



JE HEBT NODIG:

* EEN KLEINE EMMER MET EEN HENGSEL * WATER



Het water staat voor Gods liefde. De emmer voor dingen die gebeuren: fijne dingen, maar ook moeilijke en verdrietige dingen. Ons leven kan op de kop gaan, net als die emmer. Maar er valt geen druppel uit de emmer! Gods liefde is er en blijft, wat er ook gebeurt!

Werkblad (8-12 jaar)

God houdt van ons

KRAAK DE BIJBEL TEKST

Kraak de codes en ontdek de ontbrekende woorden!
Voorbeeld 17-31-14 = God.

Dit weet ik 45-15-24-15-34:

.....
door de dood en 31-32-35-36-11-27-14-22-27-17 van

.....
Jezus Christus onze 21-15-15-34, liet God zien hoeveel

.....
hij van ons 21-31-37-14-36 en 27-22-15-36-35 kan dat

.....
veranderen:

.....
geen 15-27-17-15-25, geen 17-15-15-35-36, geen 26-11-13-

.....
21-36-21-15-12-12-15-34, geen 26-15-27-35 of macht op

.....
11-11-34-14-15 of in de 21-15-26-15-25. Want wat er ook

.....
gebeurt, 41-11-27-14-11-11-17 of in de 36-31-15-24-31-26-35-

.....
36, of we nu 25-15-41-15-27 of 35-36-15-34-41-15-27:

.....
God 21-31-37-14-36 van 31-27-35!
.....

PAULUS' ELLENDE

Paulus schrijft in Romeinen 8:35 dat Christus van ons houdt. Niets kan dat veranderen. 'Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook als is ons leven in gevaar,' schrijft hij verder. Paulus weet waar hij over praat. Alle dingen

die hij noemt, heeft hij zelf meegemaakt. Dat lees je in 2 Korintiërs 11:26-27 en 12:10. Daar schrijft Paulus dat hij stokslagen heeft gekregen, dat mensen hem probeerden te doden, dat hij bijna verdronken is. Paulus schrijft ook dat hij honger en dorst heeft gehad en bijna geen kleren had.



	1	2	3	4	5	6	7
1	A	B	C	D	E	F	G
2	H	I	J	K	L	M	N
3	O	P	Q	R	S	T	U
4	V	W	X	Y	Z		

Als je alles goed hebt ingevuld, lees je de tekst uit Romeinen 8:38 en 39.