

Orde van dienst
Oude Helenakerk
Zondag 28 november 2021 om 9.30 uur
waarin

Daphne Eenink
het sacrament van de doop zal ontvangen

Voorganger: ds Elizabeth van Deventer
Organist: Hans te Winkel
Ouderling: Bennie Wikkerink
Diaken: Rudi ter Maat

Orgelspel

Welkom

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Drempelgebed

Aanvangslied: 280 De vreugde voert ons naar dit huis vers 1, 2, 3, 4, en 5

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Bemoediging en groet

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en nooit los laat het werk van zijn handen.

Vg: Genade zij u en vrede
 van God, onze Vader,
 en van Jezus Christus, onze Heer
 door de Heilige Geest
Allen: Amen

Kyriëgebed

Loflied: Lied: Psalm 66 Breek, aarde, uit in jubelzangen vers 1 en 7

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaardden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

7. De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Inleiding

Lied: ELB 278 Laat de kind'ren tot mij komen vers 1 en 2
Tijdens het zingen van dit lied wordt de dopeling binnengebracht

Laat de kind'ren tot mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij Mij binnen lopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij Mij binnen lopen.

DIENST VAN DE DOOP

Uitleg over de doop

Presentatie van de dopeling

Doopgebed

Belijdenis: Lied 344 Wij geloven één voor één vers 1, 2 en 3

1 Wij ge - lo - ven één voor één
en ook sa - men:
de Heer is God en an - ders geen.
A - men, a - men.

Liedboek Online

2. Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

3. Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Geloften (*allen gaan zitten, de ouders blijven staan*)

Doop en handoplegging

Overhandigen van de doopkaars

Een woord van de ouders aan de dopeling

Verwelkoming

VG: Gemeente, draag haar die gedoopt is in uw gebeden
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

Allen: Welkom, Daphne,
Welkom kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

VG: De vrede van de Heer zij altijd met u.

Allen: En met uw geest.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst (of oppas)

Lied 345 Gij hebt uw woord gegeven vers 1 en 2

1 Gij hebt uw woord ge - ge - ven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn le - ven,
ja voor de dood ge - noeg.
Uw woord is daad, o Va - der,
werd brood in de woes - tijt,
werd mens en is mij na - der
dan wie mijn naas - ten zijn.

Liedboek Online

2. Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Oude Testament: Exodus 2:1-10

Lied: ELB 457 Klein, klein kindje vers 1 en 2

Klein, klein kindje,

Je leven loopt gevaar.

Ik maak een biezen mandje

en morgen is het klaar.

Klein, klein kindje,

Dit mandje wordt een boot.

Daarmee moet jij gaan varen

op leven of op dood.

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 1:5-25

Lied 464 Een engel spreekt een priester aan vers 1 en 2



Liedboek Online

2. Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
Verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!

Overdenking

Orgelspel

Lied 358 Water, water van de doop vers 1, 3 en 5

1 Wa - ter, wa - ter van de doop,
taal en te - ken van de hoop:
zie wij ko - men bij u staan,
wijs ons Gods be - lof - ten aan!

Liedboek Online

3. Water, water van de Nijl
draag het scheepje van het heil -
biezen mandje in het riet:
God vergeet de zijnen niet!

5. Water, water van de doop,
uit uw bron ontspringt de hoop:
God bevrijdt en Hij geneest -
Lof zij Vader, zoon en Geest!

DIENST VAN DE GAVEN

Afkondiging overledenen - aansteken kaarsen - lied 840

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

Gebeden

Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Tijdens het zingen van het slotlied komen de kinderen terug in de kerk

Slotlied: Lied 419 Wonen overal vers 1, 2 en 3

1. Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

Zegen

Collecte

Orgelspel