

Liturgie voor de morgendienst in de
Oude Helena kerk op zondag 10 oktober 2021

Dani Sellink en Sef Veldhuizen mogen gedoopt worden

voorganger: ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
organist: Gerard Wesselink

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 105: 1 en 3

Stil Gebed
Bemoediging en Begroeting

Zingen: Lied 217: 1, 2 en 3

Dopelingen komen in de kerk

Lezen: Psalm 139: 1-6

Vraag naar de naam van de dopelingen

Zingen: Geroepen om te zingen nr. 80: 1 en 2 (melodie Gezang 913)

Kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron
Want jouw leven mag niet stranden,
niet vergaan in het waarom.
Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er
dat je kind van 't licht mag zijn.

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.

Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er
dat je kind van 't licht mag zijn.

Doopgebed

Zingen: Geroepen om te zingen nr. 80: 3 en 4 (melodie Gezang 913)

Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.
Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er
dat je kind van 't licht mag zijn.

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist.
Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er
dat je kind van 't licht mag zijn.

Doopvragen

Bediening van de doop en zegenbede

Aansteken van de doopkaars

Zingen: Lied 348: 7, 8, 9

Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Lucas 2: 41-52

Zingen: Lied 313: 5

Verkondiging

Zingen: Evang. Liedbundel. nr. 7b

Mijn Herder is de HERE God,
in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.

De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoor van zijn gerechtigheid
ter wille van zijn Naam.

En ga 'k door 't diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gij zelf zijt mij nabij.

Voor 't oog van wie mijn hater is,
hebt Gij mijn dis gespreid,
met olie wordt mijn hoofd gezalfd,
mijn beker is bereid.

Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's HEREN huis
voor eeuwig wonen mag.

Bij afkondiging overlijden zingen:
Lied 753: 1 en 2

Gebed

Aankondiging van de collecte

Zingen: Lied 146C: 1, 3 en 7

Kinderen komen terug in de kerk

Zegen