

Oude Helenakerk

Zondag 11 december 2022 9.30 uur

3e zondag van advent: Gaudete ('Verheugt U')

Voorganger: ds. Elizabeth van Deventer

Organist: Gerard Wesselink

Orgelspel

Welkom

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Lied 439: 1 en 2 Verwacht de komst des Heren

Bemoediging en begroeting

Kyriegebed

Lied 450: 1 en 3 Verblijd u in de Heer te allen tijd

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Lied 313: 1 en 5 Een grote schat van wijsheid

Schriftlezing Oude Testament: Jozua 2:1-24 en Jozua 6:22-25 (NBV21)

Lied van Rachab vers 1 en 2 (melodie lied 437)

Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteüs 12:46-50 (NBV21)

Lied 538: 1 Een mens te zijn op aarde

Overdenking

Lied van Rachab vers 3, 4 en 5 (melodie lied 437)

DIENST VAN DE GAVEN

Bij afkondiging overledenen

Lied: 513: 1, 2 en 3 God heeft het eerste woord

Gebeden

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed - Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Lied 422: 1, 2 en 3 Laat de woorden die we hoorden

Zegen

Orgelspel

Collecte (bij de uitgang)

Lied van Rachab

1. Wie heeft de sleutels in de hand
van ons toekomstig vaderland?
Een vrouw die God aan mensen doet
en leven wil van zijn tegoed.

2. Haar naam is Rachab, wijd en zijd
icoon van Gods betrouwbaarheid.
Dat goed gerucht was als een bron
waaruit zij ruimschoots delen kon.

3. Zij heeft haar hoop tentoongespreid
zelfs midden in bezettingstijd.
Haar trouw heeft al haar moed verlangd,
was sterker dan haar grootste angst.

4. Door haar geloof is zij gered.
Wie wordt niet op haar spoor gezet
en heeft in deze vrouw herkend
een lichtend teken van Advent?

5. Waar zij haar trouw heeft toegezegd
begint de messiaanse weg.
Zij staat voor het geleefde Woord;
uit haar komt Gods Gezalfde voort.

Sytze de Vries