

11 december 20:00 Zuiderkerk

M.m.v. Harry van Wijk en A Company

Doopdienst Axel ter Maat

Voorganger: Ds. Folkert de Jong

ouders: Mindy en Kevin Ter Maat

**Lied Opwekking 640 Mijn hulp is van u Heer**

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,  
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt,  
die niet sluimeren of slapen zal.  
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd.  
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan,  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.  
O, van U!

welkom

**Lied Hemelhoog 417 Parel in Gods hand**

Weet je, dat de vader je kent?  
Weet je, dat je van waarde bent?  
Weet je, dat je een parel bent?  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!  
Ze trekken altijd aan me paardenstraat, ik ben niks waard!  
Nou heb ik weer de ranja omgooit, ik leer echt nooit!  
Me moeder luisterd nooit als ik wat zeg, ik heb altijd pech, ik ga maar weg!

Weet je, dat de vader je kent.  
Weet je, dat je van waarde bent.  
Weet je, dat je een parel bent?  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!  
Me bloes zit onder de spaghettiemix, ik kan ook niks!  
Al noemt de hele klas me een chaggerijn, ik mag er zijn!  
Al zegt me broertje steeds, wat stout ben jij, God hou van mij. God houd van mij!

Ik weet, dat de vader me kent  
Ik weet, dat ik van waarde ben.  
Ik weet, dat ik een parel ben.  
Een parel in Gods hand,  
Een parel in Gods hand.

votum en groet

welkom

gebed

Axel ter Maat wordt binnengebracht

**Nu dat jij er bent, Trijntje Oosterhuis**

Uitleg doop

**Lied: opwekking 347 Ik geloof in God de Vader**

Ik geloof in God de Vader  
Schepper, die de schepping draagt  
In Zijn Zoon, in Christus Jezus  
die, geboren uit een maagd  
aan het kruis de wereld redde  
onze zonden op zich nam  
Opgestaan en opgevaren  
troont Hij aan Gods rechterhand

Jezus, Hij is Heer  
Hij is Heer  
Naam aller Namen, naam aller Namen

Ik geloof in God de Trooster  
gaven van de Heilige Geest  
die Gods Woord aan ons bevestigt,  
gaat en predikt en geneest  
Als Hij komt met macht en luister  
zal de mensheid voor Hem staan  
dan zal elke knie zich buigen,

elke tong belijdt Zijn Naam

Jezus, U bent Heer  
U bent Heer  
Naam aller namen, naam aller namen.

doopgebed

doopvragen

doop

Vraag aan gemeente:

Gemeente wilt u Axel ter Maat naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hem helpen Christus na te volgen?

Gemeente: ja. Dat willen wij

kaars

### **hemelhoog lied 935: Je hoeft niet bang te zijn**

Je hoeft niet bang te zijn  
al gaat de storm tekeer.  
Leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur,  
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft,  
als jij je ogen sluit.

gebed

### **Lezen: Psalm 84**

Hoe lieflijk is uw woning,  
HEER van de hemelse machten.  
Van verlangen smacht mijn ziel  
naar de voorhoven van de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen  
om de levende God.  
Zelfs de mus vindt een huis  
en de zwaluw een nest  
waarin ze haar jongen neerlegt,  
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,  
mijn koning en mijn God.  
Gelukkig wie wonen in uw huis,  
gedurig mogen zij u loven.  
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,  
met in hun hart de wegen naar u.  
Trekken zij door een dal van dorheid,  
het verandert voor hen in een oase;  
rijke zegen daalt als regen neer.  
Steeds krachtiger gaan zij voort  
om in Sion voor God te verschijnen.  
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,  
luister naar mij, God van Jakob.  
God, ons schild, zie naar ons om,  
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.  
Beter één dag in uw voorhoven  
dan duizend dagen daarbuiten,  
beter op de drempel van Gods huis  
dan wonen in de tenten der goddelozen.  
Want God, de HEER, is een zon en een schild.  
Genade en glorie schenkt de HEER,  
zijn weldaden weigert hij niet  
aan wie onbevangen op weg gaan.  
HEER van de hemelse machten,  
gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Matheus 11: 25 - 30

In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

### **Lied liedboek 84a Wat houd ik van uw huis**

preek

lied 939: Op U alleen: 1, 3

collecte

gebed

Afsluiten met: **lied 1006**

### **Opwekking 710 – Zegenlied**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

zegen