

# Psalm 23

chant

Sir G. C. Martin (1844-1916)

1. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken: Hij maakt dat ik  
4. Moest ik ook gaan door donkere ravijnen: ik

neerlig in groene weiden. 2. Hij leidt mij naar stille  
3. Hij voert mij langs de rechte 5. Want Gij gaat  
zou nog voor geen onheil vrezen.

wateren: mijn ziel verkwikt - Hij.  
paden: daar Hij zijn Naam gestand doet.  
naast mij: Uw stok en staf, zij geven mij vertrouwen.

6. Gij richt een tafel  
8. Zo ben ik door heil en  
Glorie aan de

voor mij aan:  
trouw om - geven:  
Vader en de Zoon:

onder het  
elke  
en de

oog van  
dag dat  
a - dem

mijn be - lagers.  
ik be - staan mag.  
van de Geest.

7. Gij zult mijn  
9. Ik mag in 's Heren  
Als in den beginne, zo

hoofd met  
huis ver -  
nu en

olie:  
blijven:  
altijd:

vult  
tot in  
tot in de

tot de  
leng -  
eeuwen der

rand mijn  
te van  
eeu - wen.

beker.  
dagen.  
Amen