

Dienst in de St. Joriskerk in Bredevoort, op zondag 17 september 2023

Voorganger: ds. H. van Loon-Kuiper

Organist: Hans te Winkel

Lector: Jeanet Papiermole

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 2

Stilte

Bemoediging en groet

- V Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De eeuwig Getrouwe die niet nooit loslaat het
werk van zijn handen.
Eeuwig is zijn liefde en trouw
die Hij deelt met al zijn mensenkinderen
Zijn genade en vrede is met u allen. Amen.

Inleiding

Kyriegebed

Glorialied 103c: 1 en 3

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing OT: Jona 2: 1 - 11

De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:

‘In mijn nood riep ik de HEER aan en Hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp – U hoorde mijn stem! U slingerde mij de diepte in, naar

het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven, zwaar sloegen uw golven over mij heen. Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Het water sneed mij de adem af. Muren van water hebben mij omgeven, met wier is mijn hoofd omwonden. Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. Maar U trok mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God! Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik U aan, HEER, en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel. Zij die armzalige goden vereren, verlaten U, trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen en U offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!

Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het droge.

Lied 130a: 1 en 2

Evangelielezing: Matteüs 18: 21 en 22

Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.'

Lied 836: 1

Overdenking

Orgelspel

Lied 939

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Lied 418: 1, 2 en 3

Uitzending en Zegen (gezongen Amen)

Orgelspel