

Liturgie 17 september

Zuiderkerk

9:30

Wat is jouw droom?

Organist: Joop Ormel

**Thema: wat is jouw droom?**

Lied 975 Jezus roept hier mensen samen

votum en groet

welkom

lied 1010 Geef vrede, Heer, Geef vrede

gebed

lied 121

Mijn ogen kijken naar omhoog.  
Ik zie de bergen staan,  
daar komt mijn hulp vandaan,  
daar houdt de HEER mij in het oog;  
Hij maakte en bewaarde  
de hemel en de aarde.

Hij laat je voeten veilig gaan.  
Als jij obstakels ziet:  
je helper sluimert niet.  
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan  
en laat zijn steun ervaren.  
Hij zal zijn volk bewaren

De HEER zal steeds je helper zijn;  
zijn schaduw, zo dichtbij,  
blijft aan je rechterzij.  
De zon en maan doen je geen pijn.  
De HEER zal alle dagen  
en in de nacht jou dragen.

De HEER bewaart je voor het kwaad.  
Je ziel, je leven zal  
bewaard zijn, overal.  
Waar je ook komt of waar je gaat –  
voor nu en na dit leven  
zal Hij bescherming geven.

kinderen naar nevendienst

Bijbel

Jeremia 29: 1 - 14

Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koninginmoeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de handwerkslieden en smeden al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER .

Dit zegt de HEER : Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER : Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je verdreven heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren.

openbaring 21: 1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’

Hemelhoog 728 Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus leeft in eeuwigheid,  
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw,  
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan,  
hef ik daar mijn loflied aan.

Jezus leeft in eeuwigheid,  
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw,  
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan,  
heffen wij dit loflied aan.

Jezus leeft in eeuwigheid,  
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw,  
Hij is de Heer van ons leven.

Preek

Hemelhoog 395

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken, als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken, waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen, tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen, als wij zingend voor Hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.

evt. afkondigingen

gebed

kinderen terug uit nevendienst

slotlied 801: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

zegen